

Een klei(n) kunstje

Beeldende workshop 6-9j., 9-12j., 12-15j., 15-18j.

Klei is meer dan een potje boetseren. Een bol klei. Het begin van alles! Kneedbaar tot allerlei vormen. Net als het kunstenaarsduo Fischli en Weiss maak je verrassende en soms grappige scènes uit klei. Wij gaan nog een stuk verder... Kleiconstructies bouwen. Of wat dacht je van tekeningen van kleiworstjes. Met wat water erbij kan je ermee verven. Laat klei tot leven komen en haal er alles uit!

Aantal Deelnemers: minstens 4 en maximaal 15.

Leeftijd: 6-9 jaar, 9-12 jaar, 12-15 jaar, 15-18 jaar

Duur: minstens 2 en maximaal 3 uur (met pauze).

Lokaal vereisten: Het lokaal moet voldoende groot zijn en over een aantal verplaatsbare tafels en stoelen beschikken. Bij workshops met verf of klei moet er watertoevoer in de buurt zijn. Anders aub enkele emmers met water en handdoeken voorzien.

Gewenste beginsituatie: Stoelenkring in het midden en enkele tafels aan de kant.

Materiaal

- Stiften, potloden, houtskool
- 4 pakjes oliekrijtj
- 2 alcoholstiften
- Klei (per 5 deelnemers 1 pak van 10 kg)
- 1 rol bruin kaftpapier (ca. 10 meter)
- 20 blad A4-papier
- 30 blad stevig A3-papier
- 20 blad A2-schilderpapier
- 10 kinderscharen + 2 grote scharen
- 2 rollen papierplakband
- 4 bollen wol en touw (diverse kleuren en diktes)
- 1 pak buigrietjes (liefst uit papier)
- 1 pak wattenstaafjes (plasticvrij)
- Doosje met kleine spullen voor te krassen en af te drukken (bv. dopjes, kroonkurken, stokjes, nagels...)
- Stevige plastic bache
- 2 emmers, 6 mengpotjes, sponsjes en vodden
- Map 'Een klein(n) kunstje' met afbeeldingen